

Interview met Jan Eerbeek,
geestelijk verzorger aan de
Strafgevangenis in Scheveningen.

Nadat we een uur in het zadel hadden gezeten en behoorlijk zadelpijn hadden, zat er voor ons niks anders op om ons in zadeltoestand naar de gevangenisdeur te begeven. Bij binnenkomst in het kantoortje van de gevangenis werd ons tien minuten de tijd gegeven onze ledematen uit deze benarde toestand te bevrijden. Zo konden wij na deze tien minuten in gestrekte houding door de tweede deur gelaten worden. Die achter ons weer vergrendeld werd. De beveiliging was optimaal. Op naar de derde deur. Achter deze deur bevond zich de geestelijke verzorger Jan Eerbeek. Na kennis gemaakt te hebben, liepen wij door een lange gang naar een kamertje. Onderweg vertelde hij waar de gevangenen zich bevonden.

Voorzien van koffie en Jan Eerbeek begonnen we ons interview.

Jan werkt in de Strafgevangenis in Scheveningen en het Huis van Bewaring in Den Bosch, waar verdachten van een strafbaar feit zitten, in afwachting van een proces. Hij heeft contact met mensen die zich als protestant opgeven, hij houdt persoonlijke kennismakingsgesprekken, groeps gesprekken en kerkdiensten, hij luistert naar de chaotische geschiedenissen van de mensen, die vaak bestaan uit sleurstellingen, kansloosheid, geen werk hebben, verslaving, wisselende opvoeding. Door deze omstandigheden komen ze vaak in aanraking met de justitie. Ze hebben het gevoel niet in de maatschappij thuis te horen.

---Wat doe je met de nieuwelingen die binnen komen? De gevangenen geven op tot welke levensbeschouwing ze horen, ze kunnen een kenningsmakingsgesprek hebben met de geestelijke verzorger, de pater of de humanistisch raadsman.

--- Zijn ze meer met hun eigen problemen bezig of ook met die van anderen?

Gevangenschap betekent het missen van dingen waar je in het dagelijks leven makkelijk over kan beschikken, b.v. de telefoon. De mensen die in de gevangenis zitten, zijn niet zomaar tot criminaliteit overgegaan. Er zijn hele achtergronden aan verbonden. Bijvoorbeeld: geen werk, verkeerde vrienden, verveling, missen van bepaalde vaardigheden in het oplossen van problemen.

De gevangenisstraf roept nieuwe problemen op. Het probleem dat ze iets niet met hun vrouw durven te bespreken, omdat de bezoektijd zo kort is, dat ze liever over iets gezelligs praten. En zichzelf: hoe hou ik me staande in de maatschappij. Ze krijgen het gevoel afgeschreven te zijn door de maatschappij-het pastoraat wil ze helpen te laten voelen dat ze deel uitmaken van de maatschappij-

----Willen ze geholpen worden, of zien ze het vaak helemaal niet meer zitten ?

Veel mensen willen wel, maar hebben niet het gevoel dat er wat gebeurt. Ze staan er sceptisch tegenover en hebben een gevoel van afgeschrevenheid. Het komt allemaal op doorzettingsvermogen aan. Juist veel jongeren hebben het gevoel toch ergens anders voor bestemd te zijn dan voor de ondergang, zij hebben behoefte aan mensen die een ideaal hebben om voor warm te lopen.

De gevangenis is een wereld op zichzelf, er is wel solidariteit, maar niet wat gevoelens betreft. Ze verschuilen zich achter een masker, b.v. de sterke man, er is een zekere hardheid onder elkaar. Als je je kwetsbare punten openlegt, kunnen die de volgende dag tegen je gebruikt worden. Ze waarderen het wel als je ergens recht voor z'n raap voor uitkomt.

Het gaat erom dat je samen met de mensen zoekt, wie zij nu eigenlijk zijn in dat verhaal over zichzelf. De inzet van de geestelijke verzorger is de algemene verkondiging van het evangelie gericht op de situatie waar de mensen in verkeren. Het is de functie van het groepswerk, om een aantal bijbelse thema's te bespreken en die op zichzelf te betrekken.

Je bent een stukje gemeenschap met elkaar in de gevangenis. Het is waardevol contacten te leggen tussen de gemeente binnen en buiten de gevangenis, dan merken de gevangenen dat ze deel uitmaken van een groter geheel, dat de wereld groter is dan de gevangenis.

De gemeente binnende gevangenis helpt ook de gemeente buiten : omdat de gevangenen niet beschikken over kontant geld, wordt er aan een aarde-project gewerkt. De gevangenen maken zelf aardewerken potten e.d., die worden beschikbaar gesteld voor een bepaald doel. Er is ook een speelgoedproject, het speelgoed is voor een kindertehuis in Italië.

---- Is alles gericht op een terugkeren in de maatschappij ? Er wordt aan gewerkt door psychologen en maatschappelijk medewerkers, er is buiten de gevangenis om een open kamp, om de overgangssituatie wat geleidelijker te laten verlopen (ze mogen in het weekend naar huis toe). Vaak werkt de maatschappij tegen : ze komen moeilijk aan de slag, er kunnen problemen ontstaan met de relatie in een gezin. Al die problemen moeten verwerkt worden. Soms valt men terug : b.v. drugverslaving. Er moet een nieuwe gemeenschap gelegd worden om in te leven, ze hebben mensen nodig.

---- Hou je ook contact met de gevangenen als ze weg zijn ? Verder contact zou wel zinvol zijn. Mensen vallen vaak terug door b.v. kansloosheid, werkeloosheid etc. Ze hebben soms nooit geleerd om contacten te leggen.

---- Dat de gevangenisstraffen te laag zijn. Maar je moet je ze ook weer opnemen in de maatschappij en ze een royale kans geven, wat de mensen vaak niet doen.

---- Dank je wel, Jan .

Hilde en Linda

Hallo luitjes,

Hier is dan de laatste schoolkrant van dit jaar. Veel van jullie hebben nu examen gedaan. Dat betekent dat er een paar trouwe redactieleden bij ons weggaan. We hebben nu spoedig nieuwe redactieleden nodig. We hopen dat jullie je vrijwillig aanmelden, voordat wij jullie vrijwillig in je nekvel pakken. (Kom jongens, wees eens sportief : opstellen in rijtjes van twee, niet meer dan vijftig mensen achter elkaar).

En zoek ook eens met je vergrootglas naar de schoolkrantbus boven de klasseboeken om jouw stukje in te werpen. We zullen volgend jaar van de honger om moeten komen, want Els gaat van school af. Marjolein, die ons ook gaat verlaten, heeft beloofd om het spookverhaal te blijven inzenden, dus de relatie schoolkrant - spookverhaal wordt gelukkig niet verbroken.

Nu het woord relatie al gevallen is : in deze schoolkrant besteden we in een aantal artikelen aandacht aan verschillende soorten van relaties. De relatie met de medemens is het onderwerp van een paar gedichten en van de puzzel ; in een interview wordt ingegaan op onze relatie tegenover mensen in de gevangenis . Verder kan je kiezen uit de recepten: voor jouw alleen, of voor samen.

Het is trouwens heel gemakkelijk om een relatie met de schoolkrant op te bouwen . Hier volgt de gebruiksaanwijzing : je hoeft alleen maar pen en papier te pakken en je schrijft gewoon over het eerste wat er in je gedachten opkomt. Bijvoorbeeld over hoe je op het briljante idee kwam om de schoolkrantbus te eten te geven, of je schrijft een science fiction verhaal met b.v. als titel : Hoe het zou kunnen dat MBS-Times ten onder gaat.



De redactie leden hebben de naam van onze school op de kaart van Nederland ontdekt. Een paar van ons zijn het stadje Maarsbergen gaan bekijken, maar we hoeven niet te vertellen hoe het daar was, omdat we weten dat jullie altijd braaf en trouw jullie schoolkrantje lezen.

We zijn uitgeput van deze zeer moeilijke maar zinvolle opdracht. Nu voelen wij ons geroepen om onze nachten onbeslapen bedden te bestormen.

Linda en Hilde

MBS TIMES

schoolkrant Chr. S.G. "Maarsbergenstraat"

negende jaargang - nummer 3 - juni 1982

redactie :

Linda vd Stel	inas 1a (eindredactie)
Margreet van Dortmond	kvjv 1a
Hilde de Heer	inas 1a
Karin Kromsigt	kvjv 1a
Willy Lootens	kvjv 2b
Marjolein vd Sluis	inas 2a
Els vd Spruit	inas 2a

voorplaat : Connie Dittmar

tekeningen : Marjolein

adviezen : BV en NM



INHOUD

- 2 voorwoord
- 3 Marjolein ontvangt dikke prijs
- 4 Het Spookverhaal (deel 5)
- 6 14 mei - de Rommelmarkt
- 7 gedicht
- 7 Lerarenteam volgt meisjesprogramma
- 9 recept voor alleenstaanden
- 10 recept: Een gezellig diner met z'n twee
- 11 interview met Jan Eerbeek, geestelijk verzorger aan de Strafgevangenis Scheveningen
- 13 de puzzel
- 13 Onze wereld
- 14 Reactie van de redactie op een dagje actie in Maarsbergen en omstreken
- 18 De prijsuitreiking
- 20 de Voorlopige Medezeggenschapsraad

Jan

MBS. TIMES

Diploma
school

